

En utfärd till Rundradion för beskådandet av dess verksamhet i Helsingfors 25. maj 2004

Scripsit Anita Sourander, traduxit Mauri Sourander

Det tredje årliga evenemanget ordnat av Släktföreningen Sourander gick av stapeln i en klädsam kombination med föreningens ordinarie möte.

Redan i fjol fick vi en vänlig inbjudan från förvaltningsrådets ordförande för Rundradion Markku Laukkanen att hålla årsmötet i Rundradions utrymmen och därefter bekanta oss med Rundradions verksamhet. Elektriska signaler hade växlats mellan flera anhöriga före mötesdagen, då det inte var lätt att enas om datumet: det var ju klart att Rundradion inte kunde ta oss mot när som helst och styrelsemedlemmarna för föreningen reste flitigt på sina håll och vistades långa tider utomlands. Slutligen fanns ett lägligt datum med smärre möda, som visade sig vara utomordentligt passande, enär sommaren just då började och luften var fylld av kaprifol. Inbjudan till släktingarna hade skickats i god tid, även om detaljerna för kvällens program inte ännu var helt klarlagda. Som överraskningsnummer hade vi föredraget av FL Kari-Matti Piilahti, som hör till de främsta bland släktforskarna. Föreningens ordinarie möte var väl placerat efter presentationen av Rundradion och före Kari-Mattis föredrag.

Enligt programmet hade vi träff tisdagen den 25. Maj kl. 17. Fastän det var rusningstid och studentbalen var inne för flera, infann sig ett helt dussin aktiva medlemmar på mötesplatsen. Vi möttes i aulan för Stora Smedjan av Markku Laukkanen och chefen för utvecklingsverksamheten vid Rundradion Juhani Wiio. Vi kände oss som viktiga gäster när värdarna presenterade kvällsprogrammet medan vi smorde kråset med kaffe och bulle. Mottagandet var hjärtligt och medryckande. Efter kaffet förflyttade vi oss till auditoriet, där programmet inleddes.



I Auditoriet presenterade Markku representanterna för Rundradion samt föredrog över dess målsättning, förpliktelser samt inriktandet av verksamheten. Till sist hälsade han oss välkomna att hålla vårt möte. Eftersom vår förening är tvåspråkig hade man som följande nummer infört föredraget av generalchef Mika Kosusen som är ansvarig för den svenskspråkiga verksamheten. Till en början berättade han, att han i skolan varit elev till vår viceordförande Ulf Sourander (men föreföll att hysa inget agg om saken, utan tvärtom).



Föredraget på klingande svenska rörde sig omkring det svenskspråkiga programutbudet. Föredraget väckte mycket intresse och en livlig diskussion inleddes. Flera bland deltagarna löste sin tungas band och sporde om sina personliga erfarenheter om programutbudet samt ställde frågor om saken. Överraskande var bl.a. att Rundradion använder 15% av sin budget till den svenskspråkiga programredaktionen det oaktat att endast 5% av befolkningen är svenskspråkig.

Härefter var det tur för ordinarie mötet för släktföreningen. Raimo som blev vald till ordförande samt Mauri som valdes till sekreterare hade ordentligt förberett för mötet, så att



behandlingen av ärendena gick smidigt på två språk med understöd av en slide show. Oula Silvennoinen framförde sitt utkast till tävlan om insamlandet av traditionsmaterial, som mottogs med entusiasm. Den nya styrelsen, som valts vid mötet (dvs. Föregående styrelse förstärkt med Oula) frågade efter anvisningar för följande släktfest 2006, men årsmötets ord på vägen var knappa och entydiga och styrelsens förslag till

släktsammankomst i Åbo godkändes utan förändringar. Ordföranden avslutade sedan ordinarie mötet. Strax därpå hade den nya styrelsen möte, som genomfördes snabbt och i god anda, emedan Raimo som sakkunnigt hade lotsat styrelsen omvaldes till ordförande och Mauri valdes att fortsätta som sekreterare.



Rainer hade åtagit sig sysslan som kassör och Oula som arkivarie. I övrigt bibehölls styrelsen som förut. Efter mötet var den nya styrelsen redo att svara på nya utmaningar.



Efter dessa raskt genomförda möten var det dags för FL Kari-Matti Piilaitis intressanta föredrag om släktforskning. Det livfulla föredraget, som vittnade om ingående förtrogenhet i ämnet uppmuntrade åskådarna att grunna på diverse betoningar inom släktforskningen: man kan t.ex. följa fäderneleden från det förflutna, men man kan lika väl utgå från en nutida person och följa alla leden på fäderne och möderne till det förflutna. Därtill belyste Kari-Matti olika möjligheter till verksamhet för släktföreningar och framförde i synnerhet fördelarna med utnyttjande av elektroniska media i föreningsverksamheten.

Härefter hade vi tillfälle att beskåda Rundradions utrymmen, först Stora Smedjan och sedan mötesrummet för förvaltningsrådet, där Markku Laukkanen föredrog över Rundradions förvaltnings- och verksamhetsprinciper. Mötesrummet visade sig vara värt sitt renommé, med sin arkitektur och sina



konstverk samt helt tydligt en fungerande helhet med sina tekniska hjälpmedel och anordningar. Efter det även historiskt betydande framförandet promenerade vi till representationsvåningen för att inta kvällsmålet, som var lockande och förtjusande vackert dukad i det stora mötesrummet.



Markku skötte personligen om allas vällevnad och den lyckade serveringen, varav ett hjärtligt tack till honom. Vid det långa bordet uppstod en livlig diskussion. Juhani Wiio berättade livfullt om opinionsmätningar bland åskådare och åhörare. Till slut berättade Markku Laukkanen om roliga händelser på livets stig på flytande svenska. Vid kvällsmålet hade vi glädjen att göra närmare

bekantskap med våra värdar och Raimo framförde å allas vägnar önskemålet att vi också i framtiden



måtte få tillfälle att glädjas i sällskapen av våra värdar.

När det var dags för hemfärd, tyckte alla att det hade varit väldigt trevligt tillsammans. Ett särskilt stort tack till våra värdar Markku Laukkanen och Juhani Wio för den mysiga och informativa kvällsstunden! Anordnandet av evenemangen hade vållat Pia Kyyrö-Harju mycket besvär å styrelsens vägnar; till följd av hennes arbetsinsatser och goda relationer fick vi detta tillfälle att beskåda Rundradion, varav ett hjärtligt tack till henne och förstås också till Raimo och Mauri.

