

BESÖK TILL RIKSDAGEN OCH ÅRSMÖTE I GLASPALATSET

Scriptsit: Anita Sourander

Convertit: Annette Sucksdorff

Släktingarna samlades en vacker höstdag framför Riksdagshuset den 16 september 2010 för att fira en Sourander eftermiddag, en del hade kommit ända från Åbo och Jyväskylä. Mitt emot Riksdagshuset stod det nästan färdiga musikhuset och det kändes som vi befann oss i hjärtat av huvudstadens monumentala byggnader. Överraskande nog var hela gruppen på rätt plats i rätt tid! Vi mottogs av talman Sauli Niinistös specialmedhjälpare Tiina Kivisaari, som muntert hälsade oss välkomna. Hon guidade oss genom säkerhetskontrollen, där vi äntligen förstod hur viktig byggnad vi hade kommit till. Tiina Kivisaaris budskap om riksdagen och dess arbete var mycket informativt och vi kunde nästan konkret förnimma väsendet av denna demokrativagga.



Riksdagens frågetimme började klockan 16. För att komma upp till publikläktaren fick vi först



motionera ordentligt i spiraltrapporna, varefter en vilopaus var på sin plats. Äntligen kom vi nu till läktaren för den ännu nästan tomma plenumsalen. Tiina Kivisaari tog energiskt hand om oss och berättade sakkunnigt om Riksdagshusets arkitektur (klassicism från 1931), och om Johan Sigfrid Siréns helhetstäckande planering av Riksdagshuset med dess möblemang och ornament. Dessutom fick vi höra om symboliken bakom Väinö Aaltonens statyer och självfallet också om riksdagsledamöternas arbete och protokollet för plenum.



Småningom fylldes salen med från media kända personer, vicesalmannen Seppo Kääriäinen fungerade som ordförande. Frågorna som ställdes i början av frågetimmen, och som berörde åldringsvården, riktades i huvudsak till omsorgsminister Paula Risikko.

I publikläktaren stannade vi planenligt endast en halv timme emedan det unika tillfället att få träffa talman Sauli Niinistö krävde en punktlig tidtabell. Vi stannade först upp vid riksdagens miniatyrmodell, där vi fick en klar



allmänuppfattning av byggnadskomplexet. Vägen till talmannens mottagningsrum ledde genom Riksdagens berömda café. Målningar av Riksdagens tidigare talmän prydde väggarna I mottagningsrummet. Stämningen var laddad redan i det skede då talman Suli Niinistö utan ceremonier steg in.

Sauli Niinistö berättade om talmannens arbete, om aktuella frågor, om budgetärenden, om EU:s finanspolitik gällande Grekland och sin egen åsikt i ärendet. Han tillät oss också att ställa några frågor.

Deltagarna var speciellt intresserade av att få höra om Finlands förmåga att klara sig I framtida finanskriser, till vilken talmannen förhöll sig positiv. Till slut blev han bedd att avslöja sitt favoritfotbollslag, men hans diplomatiska svar var att hans rötter fortfarande är i Salo. Vår ordförande Mauri Sourander tackade å släktföreningens vägnar för besöket. Han ställde frågan om





envar av oss.

Guidningen i Riksdagshusets olika delar fortsatte: vi gick genom Riksdagens restaurang och kom till den ståtliga rikssalen, vars imponerande helhet och eleganta detaljer vi alla beundrade. Från fönstren i den norra gaveln kunde vi se tilläggsbyggnaden med dess bastuutrymmen och riksdagsledamöternas arbetsrum. Här finns också praktfulla mosaikrosor, som avbildar olika aspekter för Finlands näringsliv och kultur. Till slut tackade vi varmt Tiina Kivisaari för allt vi fått uppleva.

Niinistö tänkt ställa upp i kommande presidentval, vartill deltagarna ivrigt uppmuntrade honom. Också nu fick vi ett diplomatiskt svar: uppgiften är krävande och ärendet är ännu inte aktuellt. Före Niinistö avlägsnade sig för att fortsätta sina brådskande arbetsuppgifter skakade han hand med



Vi förflyttade oss till det närbelägna Glaspalatset för att hålla släktföreningens femte ordinarie årsmöte. Det vackert dukade bordet och de kunniga servitörerna väntade på oss i Helsingfors-kabinettet. Kring bordet samlades 24 släktingar, som yngsta den alltid aktiva Tuure S. Ordförande Mauri Sourander hälsade oss välkomna och lotsade smidigt mötet från början till slut. Pia Kyyrö-Harju, som gjort ett långt och förtjänstfullt arbete i styrelsen ersattes av Camilla Sourander, som valdes till styrelsen. Till suppleant för Camilla Sourander valdes Harri Stenberg. På föredragningslistan väckte frågan om stora släktfesten år 2012 (i augusti-september) mest diskussion. Samtidigt infaller också släktföreningens 10-års jubileum. Mötesdeltagarna var ense om havstemat, men om platsen gavs flera olika förslag. Man beslöt också att



gemensamt släktmöte ordnas år 2011, utan att man i stället koncentrerar sig på den kommande jubileumsfesten. Genast efter mötet höll den nya styrelsen ett konstituerande möte, där Mauri Sourander omvaldes till ordförande.

inget





Till slut bjöd föreningen på festmiddag där huvudrätten bestod av legendarisk Mannerheim gös. Diskussionen flödade, glaset klingade och maten smakade. De redan sedvanliga snapsvisorna, både på finska och svenska, leddes av Oula Silvennoinen och ordföranden. Det var feststämning och alla tyckte trivas. Speciellt trevligt var att nya och unga medlemmar hade ställt upp.

Besöket i riksdagen och särskilt mötet med Sauli Niinistö kommer inte att glömmas. Ett stort tack

till Pia Kyyrö-Harju som gjorde besöket möjligt samt till ordföranden för dagens lyckade helhetsprogram.

När det var dags för hemfärd, hade dagens solsken omvandlats till ösregn och mörker. Jag är nog helt övertygad om att släktingarna ändå klarade sig väl, t.ex. krönikören fick skjuts ända till hemdörren.

